

HÖSTTERMINEN LÄSÅR 1

## MAX & MAJA

### ISRAELS HISTORIA DEL 1 OCH 2 - SKAPELSEN

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.” 1 Mos. 1:1.

”Gud sade: Vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss.” 1 Mos. 1:26.

DOCKORNA

Rekvisita:

- Förkläde till Maja
- Trolldeg
- Två par handskar för att skydda Max och Majas tyghänder
- En miniplåt/bricka med några färdiggjorda saker av trolldeg
- En spegel som Max kan bära

Maja är i full färd med att skapa olika saker i trolldeg, när Max kommer. Hon har förkläde, mjöl i håret och småpratlar för sig själv.

MAX:

– Hej Maja! Oj, håller du på och bakar?

MAJA:

– Nej, jag skapar ser du väl! Det här är trolldeg, och jag skapar.

MAX:

– Jaha, det här är trolldeg, och du skapar. Vad skapar du?

MAJA:

– Titta här. (Håller upp en plåt med lite grejor som hon gjort)  
– Jag har gjort en blomma, en orm, en giraff... och nu håller jag på med en elefant.

MAX:

– Får jag va me?

MAJA:

– Gärna! Här får du lite deg och där finns det handskar.

Max sätter genast igång.

MAX:

– Du Maja, tänk hur det var när Gud skapade allting, land och hav, alla träd och buskar.

MAJA:

– Och blommorna.

MAX:

– Och solen och månen och stjärnorna

MAJA:

– Och alla djuren, Max. Det måste ha varit roligt att komma på hur alla djuren skulle se ut.

MAX:

– Jaa. Och tänk att han bara sa: Bli ljus! Och så blev det ljus... Det kan ingen annan göra.

Maja jobbar koncentrerat med sin elefant, men det vill sig inte riktigt och hon tappar tålmodet.

MAJA:

– Näe, det här går inte! Dumma trolldag! (Hon kastar klumpen hårt i bordet och sen blir hon ledsen och lägger ansiktet i händerna, förtvivlad).

– Jag kan inte... Jag komma aldrig kunna göra en elefant. (Snyftar) Och jag som hade tänkt ge bort den i present och allt. Jag är helt värdelös på det här.

MAX:

– Men Maja, va inte ledsen. Du är inte alls värdelös. Du har ju gjort jättefina grejer och... Ja! (Får en jättebra ide).

– Maja, gråt inte mer, jag ska visa dig nåt. Jag ska bara hämta en sak.

Max hämtar en spegel som han håller vänd mot magen.

MAX:

– Nu ska du få se det allra finaste och bästa som Gud skapade. Ett riktigt mästerverk... Är du beredd?

Maja tittar upp från sin gråt.

MAJA:

– Okej då Max... Jag är beredd.

Max håller upp spegeln framför Maja.

MAX:

– Vad ser du?

MAJA:

– Jag ser ju mig, Max.

MAX:

– Just det! Du är det finaste som Gud har skapat. Du är inte alls värdelös, du är ett mästerverk.

Max kan sjunga "Ett mästerverk" om ni tycker att det passar

MAJA:

– Tack Max. Nu känner jag mig inte ledsen längre...